

# 'ALS IK ZEG DAT IK VAN KAZACHSTAN KOM, LIGT IEDEREEN PLAT'

Kazachstan, daar mogen volgens ene Borat 'paarden wel stemmen, maar vrouwen niet'. Toch produceert het land dames met een mening. Gorcha Davidova kwam negen jaar geleden naar de Kempen. Nu houdt ze ons als cabaretière een spiegel voor. 'Vlamingen lachen heel graag met zichzelf.'

woord Ive Van Orshoven  
beeld Greetje Van Buggenhout

**V**ind je als warmbloedige Kazachse de Vlamingen koele zuurpruimen?

**Gorcha Davidova:** 'Integendeel. Ik hoef maar te zeggen dat ik van Kazachstan kom en iedereen ligt plat. Dat heb ik te danken aan Borat.'

**Die naam wou ik tijdens dit interview nu eens niet vernemen.**

'Het is toch normaal dat hij ter sprake komt? In 2007 sprak iedereen over die film en ik heb er smakelijk om gelachen.'

## FLAUWE GRAPPEN

**2007 was ook het jaar van je doorbraak.**

'Mijn allereerste optreden was met de concerten van 0110. Woestijnvis maakte toen een documentaire over mij. Later ben ik een van de hoofdpersonages geweest van de reeks 0032. Dat optreden gaf ik in het Antwerpse stand-upcafé The Joker. Man, daar was ik zenuwachtig. Tot mijn grote opluchting kreeg ik het publiek aan het lachen. Wat tv betreft, was ik in 2007 ook een paar keer bijzit van Frieda Van Wijck in *De laatste show*. En ik deed mee aan de Comedy Casino Cup.'

**'Ik wacht op de prins op het witte paard. Volgens mijn zoontje komt die op zes december langs'**

**Ben je daar ver geraakt?**

'Niet echt. Ik vind het zelfs verbazend dat de jury mij geselecteerd had voor de tweede ronde. Ik tapte de ene flauwe grap na de andere. Dat ik aan het wachten was op de

ridder op het witte paard, en dat mijn zoontje zegt dat die op zes december komt, zulke dingen.'

**Zes december?**

'Sinterklaas, hé! Zeg, wie van ons is hier eigenlijk opgegroeid? Nu, blijkbaar vinden Vlamingen het best grappig dat ik mopjes maak over Sinterklaas, ook al zijn ze flauw. Vlamingen lachen ook graag met zichzelf, heb ik al gemerkt. Dat vind ik een heel bizarre eigenschap.'

**Ga je in je show ook met Vlamingen lachen?**

'Uiteraard. Mijn show is een cabaretvoorstelling geworden waarin ik een grappig verhaal breng over mijn leven. Zo woon ik in de Kempen, een streek waar mensen een beetje gesloten zijn in de omgang met vreemdelingen. Een van de eerste vragen die geïnteresseerde mannen er stellen, is: 'Heb jij papieren?' Tuurlijk heb ik papieren, en werk ook! Ik werk bij een bedrijf dat dranksystemen verkoopt voor kippenstallen. Dertig procent wordt verkocht aan Rusland, omdat daar gigantische kippenstallen zijn. Het is dan handig dat ik Russisch spreek.'

**ILLEGAAL**

**Zit er nog veel Kazachstan in je show?**

'Dat kan haast niet anders. De ver-

halen over gearrangeerde huwelijken en de manier waarop bruidschatten worden bedisseld, moet je gewoon gebruiken.'

**Dan bevestig je de clichés?**

'Dat hoort bij humor. Het is trouwens



**'Ik hou van frieten met stoofvlees. Hoe Vlaams kun je zijn?'**

de waarheid: ik ben ooit zelf uitgehuwelijkt geweest. Ik ervaar wel dat Vlaanderen soms geobsedeerd is door politieke correctheid. Dat geeft soms absurde situaties. Ik word geregeld gevraagd om interculturele avonden op te vrolijken. Wanneer ik aankom, blijf ik er de enige allochtoon te zijn. Ik moet dan de rol vertolken van grappige nieuwkomer. Groot is de verbazing dan ook als ik typisch Vlaamse humor breng.'

**In de promotekst van je show staat dat je het van 'illegaal tot comédienne' hebt gebracht. Voel je je nog 'illegaal'?**

'Ik ben ondertussen volledig legaal, met alle papieren die je je maar kan wensen. Dat duurt wel even, hoor. Ik heb twee maanden geleden de

promo gedaan voor het bordspel *Integreer!* Daarin ondervind je aan den lijve hoe lang de papiermolen kan draaien voor asielzoekers. Ik geloof dat ieder mens het recht heeft om gelukkig te zijn en een normaal leven te leiden. Alleen: in de realiteit wordt niet iedereen hier aanvaard. Alsof illegaal zijn gelijk is aan crimineel zijn. Of ik geïntegreerd ben? Ik hou heel veel van frieten met stoofvlees en ik woon in de Kempen. Hoe Vlaams kun je zijn?'

**Gorcha, op 19, 20, 21, 27, 28 maart, 3 en 4 april om 20u30 in de Zwarte zaal, Fakkeltheater, Reyndersstraat 7, 2000 Antwerpen. Info: [www.gorcha.be](http://www.gorcha.be), [www.fakkeltheater.be](http://www.fakkeltheater.be) of 03/232.14.69.**