

# VLEESHUIS VERTELT ANTWERPSE MUZIEKGESCHIEDENIS

## KLANK VAN DE STAD

Het heropende Vleeshuis heeft een nieuwe invulling gekregen. Met *Klank van de Stad* vertelt het voormalige gildenhuis van de beenhouwers voortaan de geschiedenis van de muziek in Antwerpen. Daar valt op het eerste zicht weinig belangwekkends uit te puren: Mozart of Brahms woonden immers niet meteen in Zurenborg of Sint-Andries. Maar toch... Niet vergeten dat geschiedenisprofessoren Antwerpen wel eens het New York van de zestiende eeuw noemen. De metropool was een plek voor innovatie, ook op muziekgebied. Van de eerste muziekdrukken tot de eerste violen: ze komen uit Antwerpen, en zijn nu te bezichtigen in het Vleeshuis. Ze staan er naast andere topstukken als de eerste Antwerpse stormklok uit 1316, of een beiaard die je zelf kan bespelen. Maar *Klank van de Stad* gaat verder dan enkel wat instrumenten tonen. Er wordt dieper ingespeeld op de geschiedenis van de muzikanten. Zo waren de eerste vioolbouwers speellieden, muzikanten die als enigen het



Foto: Museum Vleeshuis

recht hadden om te musiceren op openbare plaatsen. Die speellieden werden dan weer geminacht door de burgerij, die vanwege de frivole reputatie slechts beetje bij beetje de weg naar de muziek vond. Schilderijen en interactieve computerschermen verduidelijken het verhaal van de mensen achter de muziek. Absoluut topstuk op dat gebied is de zeer uitgebreide handcomputer. Beeld, muziek, film en tekst: deze PDA laat geen enkele kans onbenut om de bezoeker te informeren. De muzikliefhebber zal met *Klank van de Stad* zeker de handen vol hebben, ook al reikt deze permanente expo slechts tot aan de Franse Revolutie. Een belangrijke

datum in de Antwerpse muziekgeschiedenis, omdat de Fransen toen de befaamde gilde van de speellieden afschaften. Vanaf maart 2007 zullen in de kelder van het Vleeshuis de laatste twee eeuwen aan bod komen, met het verhaal van de eerste openbare concerten en de beroemde Antwerpse danspaleizen. (IVO)

**Klank van de Stad, di tot zo van 10u tot 17u, Museum Vleeshuis, Vleeshouwersstraat 38, 2000 Antwerpen. Tickets €3-5. Gratis toegang voor -19 en Antwerpenaren.**

