

Steeds meer twintigers gaan samen huren

## Gezocht: huisgenoot!



Joris, Marieke, Jan-Pieter en Annelies: "Samen huren is leuker dan alleen wonen."

**Samen een huis huren: het wordt steeds populairder. Joris, Marieke en Jan-Pieter zoeken een nieuwe huisgenoot, want Annelies verhuist naar een nieuwe huiskamer. "We zijn fan van de serie 'Friends', maar wij houden onze levens toch meer gescheiden."**

Tekst: Ive Van Orshoven | Foto: Sepp Van Dun

**“W**aarom in groep iets huren? In de eerste plaats om de kosten te drukken”, zegt Annelies (24). Ze wonen met z’n vieren in een huis op het Zuid, dat is goedkoper dan alleen. Maar geld is niet de enige reden. Annelies: “Veel jongeren die afstuderen hebben nog geen vast lief. Samen huren is dan leuker dan alleen wonen. Ik zit na een lange werkdag niet zo graag alleen thuis.”

Marieke (24), studente milieuwetenschappen, heeft nog een andere reden. “Ik wil weg

van het individualisme. Wie samenleeft, vermindert zijn ecologische voetafdruk. We kopen zoveel mogelijk ecologische producten en gebruiken zo weinig mogelijk elektriciteit. Mijn vriend Jan-Pieter en ik zijn ook vegetariërs.” Klinkt dat allemaal niet een beetje hippie? “Niet echt”, vindt Jan-Pieter

*“Als je samen buurt, kan je de kosten drukken”*

Annelies

(26). “Vooral Marieke en ik denken zo groen mogelijk. En we delen echt niet alles hoor.”

### Is er nog wc-papier?

Annelies gaat bij haar vaste vriend wonen. Er zijn veel belangstellenden om haar vrijgekomen kamer te huren. Joris (22): “We hebben pas vorige week een advertentie op [www.samenhuizen.be](http://www.samenhuizen.be) gezet en zitten nu al aan tien kandidaten. We proberen alle drie bij elk gesprek aanwezig te zijn. We willen iemand die ons goed ligt. We zoeken vooral een rustig per-

soon, die ieders privacy respecteert. Het zou hier snel botsen met iemand die voortdurend de anderen aanklampt. Ik ben wel een fan van ‘Friends’, maar in die serie lopen ze elkaars deur plat. Wij houden onze levens zoveel mogelijk gescheiden. Ik ben ’s avonds bijvoorbeeld weinig thuis omdat ik avondschool volg. Ik eet bijna nooit met mijn huisgenoten. Trouwens, we koken sowieso maar een keer in de maand samen. Dan spreken we de praktische zaken af. Is er nog genoeg wc-papier? Is er een huishoudtoestel aan vervanging toe?”

### Cohousing

Zien deze jongeren zich ook hun verdere leven in groep wonen? Annelies alvast wel. “Ik denk eerder aan cohousing. Iedereen heeft dan zijn eigen huis, maar met een gemeenschappelijke tuin of met een grote centrale ontspanningsruimte. Zo kan je toch een eigendom kopen aan een redelijke prijs.”

**tip**

Wie een kamer zoekt of er eentje wil aanbieden,

kan terecht op [www.samenhuizen.be](http://www.samenhuizen.be). Op zaterdag 21 mei is er ook een Open Dag Samenhuizen. In heel Vlaanderen en Nederland kan u dan op bezoek bij woon-gemeenschappen. U leest er binnenkort meer over.