

450 jaar tulpen in Antwerpen: feest!

Ex-tulpenkweker Piet de Goede blikt terug en geeft verzorgingstips



Tulpen komen volgens een bekend liedje uit Amsterdam, maar een halve eeuw geleden kwamen ze uit Berendrecht, Lillo of Zandvliet. Piet de Goede stamt af van een tulpenkwekersfamilie. Hij vertelt over de geschiedenis van de tulpenkweek en geeft tips over hoe u langer tulpen kan bewaren.

Tekst: Ive Van Orshoven | Foto: Noortje Palmers

Piet de Goede: "Ik stam af van een familie bloembollenkwekers uit Beverwijk, vlak bij Alkmaar. In 1935 besloot de Nederlandse regering de tulpenkwekers quota op te leggen. Het bedrijf van mijn grootvader kampte plots met overproductie. Daarop besloot mijn vader uit te wijken naar België. In 1935, op mijn zevende, ben ik met de familie én de bloembollenkwekerij verhuisd naar een hoeve aan Lillo Kruisweg."

Verhuizen met de stoomtram

"De zwaarste tijden braken aan na de oorlog. Onze kwekerij werd haveloos. We hebben ze eerst nog verhuisd naar Brasschaat. Die verhuis gebeurde toen met de stoomtram. Ondertussen was ik een twintiger. Ik regelde de commerciële activiteiten. Na mijn huwelijk begon ik een bloemenzaak aan de Bredabaan in Brasschaat. Die zaak bestaat nog. Mijn zoon runt ze nu. Mijn oudste broer bleef bloembollen en snijbloemen kweken tot 1953."

Hoe kan u uw tulpen langer bewaren?

- 1 Snij de tulpen schuin af, onder het eerste of tweede bovenste blad aan de stengel.
- 2 Zet ze in een ruimte die niet te warm is. Tulpen houden zich het best bij een temperatuur rond de twaalf graden.
- 3 Als de tulpen meteen slap gaan hangen, bind ze dan bij elkaar en rol ze in krantenpapier. Zet ze in water. De tulpen zuigen zich vol en trekken zich recht.

